

Gisteren een prachtige dag gehad.

De nacht is rustig verlopen.

De weergoden zijn ons gunstig gezind - als wij gingen zwemmen was er regen, maar tijdens de fotozoektocht hadden we goed weer.

De kinderen vonden dit een leuke opdracht.

Na het lekkere eten nog even op het strand gaan spelen en op het einde van dag een kaartje schrijven.

Groetjes van de zeeklassers.

Al de foto's zie je [HIER](#) !!