

Het opstaan ging al moeilijker dan anders, daarna een stevig ontbijt en ons lunchpakket maken.

Met de tram naar Nieuwpoort stad, daar een leuke supergeorganiseerde fotozoektocht gedaan.

- vandaag waren de kinderen dus de fotograaf -

Smiddags onze lunch genuttigd, daarna het zwembad leeggebroebeld en leeggesprongen!

Een vieruurtje voor wat op kracht te komen, daarna een stevige wandeling van stad naar bad, nieuwpoort dus ;) we hebben enkel douches!

Daarna vrije keuze tussen

- vriendschapsbandjes breien ;)
- gezellig spelletjes spelen
- hiphop en moderne dans
- sporten op het strand

Een goeie maaltijd om af te sluiten, Frieeeeeeetjes met stoofvlees(saus)! =

Een prettige werelddierendag!

Groetjes,

PS: foto's zie je [HIER](#) , veel kijkplezier ;)